

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΡΤΗΣ

1. Παράδοση σημαίας, ορισμός σηματοφόρων

2. Θεατρικό δράμα: «Παίζουμε πόλεμο...» (Διακειμενική σύνθεση)

*Με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης, την χορωδία και ορχήστρα του σχολείου

Παίρνουν μέρος οι μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης σε εναλλασσόμενους ρόλους: *ΑΝΔΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΜΕΛΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΪΔΗ ΛΥΔΙΑ, ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΕΛΙΞΕΤΙΑΝ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΕΒΕΛΙΝΑ-ΜΕΛΙΝΑ, ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΡΑΜΠΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΡΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΡΥΦΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΙΛΙΑΣ-ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΛΩΡΕΝΤΙΝ ΙΩΣΗΦ, ΦΛΩΡΕΝΤΙΝ ΡΑΧΗΛ, ΧΑΡΙΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ*

Χορωδία: *Σοφία-Κίρρα Κυδώνη, Αθανασία Τοπάλη, Φωτεινή Τρυφερίδου, Ακρίβου Ευθυμία, Γεωργιάδης Παναγιώτης, Ηλιάδης Ιωάννης, Ιωαννίδης Γεώργιος, Κιουτσιούκαλη Άννα-Μαρία, Κωστοπούλου Όλγα, Κωστόπουλος Σάββας, Λειβαδιώτη Ειρήνη, Λυκόκωστα Μαρίλια, Λυκόκωστας Νικόλαος, Μουντουρλή Λουκία, Μαρτζαβού Βασιλική, Μέρκος Γιώργος, Μητροπούλου Μάγια, Μπίου Μαγδαληνή, Μπουλάκη Νικολέτα, Οικονόμου Ζωή, Πιτίνη Κωνσταντίνα, Τζόλα Ευαγγελία, Κλεώντα Στελλιάννα, Τριανταφυλλίδης Σταύρος*

Ορχήστρα: *Ακριβού Ελισάβετ, Διούδη Ευαγγελία, Κολτσάκης Ορέστης, Κυδώνη Κίρρα, Κωστοπούλου Όλγα, Κωστόπουλος Σάββας, Μαντζουρανίδης Αχιλλέας, Παγώνης Χαράλαμπος, Ραμπίδης Άγγελος, Ραμπίδης Μιχάλης, Φλωρεντίν Ιωσήφ, Φλωρεντίν Ραχήλ*

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός τάξης: Κατερίνα Μεταξωτού

Θεατρική διδασκαλία - σύνθεση κειμένου: Ευανθία Στέφα-Κατερίνα Μεταξωτού

Μουσική διδασκαλία-υπεύθυνη ορχήστρας-χορωδίας-ενορχήστρωση-αφίσα: Αθανασία Στεργιάκη

Υπεύθυνοι ήχου & φωτισμού: Φίλιππος Κουτσάκας, Στράτος Γκόγκολας

Υποβολέας: Αγγελική Αναγνωστοπούλου/ Βοηθοί παρασκηνίων: η κ. Στέλλα Σιούλη, η κ. Φανή Κεχαγιά και οι μαθήτριες: Μαρίλια Λυκοκώστα, Λουκία Μουντουρλή, Ιωάννα Περτσεμλίδου, Ειρήνη Λειβαδιώτη

Ακούγονται τα τραγούδια:

- Έφεδρος Ανθυπολοχαγός, στίχοι: Πυθαγόρας, μουσική: Γιώργος Κατσαρός
- Πήραμε τ' Αργυρόκαστρο, στίχοι: Πυθαγόρας, μουσική: Γιώργος Κατσαρός
- Τ' ακορντεόν, στίχοι: Γιάννης Νεγρεπόντης, μουσική: Μάνος Λοΐζος
- Στην ποταμιά, στίχοι: Ιάκωβος Καμπανέλλης, μουσική: Μάνος Χατζηδάκις

[...] Ξαφνικά βρεθήκαμε από την μια μέρα στην άλλη επάνω σε μια πολεμική σκακιέρα. Όλα τα πόνια τάχθηκαν να παίξουν μια κίνηση. Οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί ετοιμάστηκαν να πέσουν ηρωικά θυσιάζοντας τη ζωή τους. Τα αλογάκια βρέθηκαν στην μέση της μάχης ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο. Οι πύργοι κράτησαν άμυνα. Κι όμως μέχρι χθες οι Έλληνες και οι Ιταλοί φαντάροι στα σύνορα έλεγαν αστεία και ιστορίες από την ζωή τους. Τώρα κρατάνε τα τουφέκια και πρέπει να αλληλοσκοτωθούν. Ποια μοίρα τους έφερε αντιμέτωπους να κοιτάζονται με τόσο μίσος και μανία; [...]

[...] Στρατηγέ, το τανκ σου είναι δυνατό μηχανήμα. Θερίζει δάση ολόκληρα και εκατοντάδες άντρες αφανίζει. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα: χρειάζεται οδηγό
[...] Στρατηγέ, ο άνθρωπος είναι χρήσιμος πολύ. Ξέρει να πετάει, ξέρει και να σκοτώνει. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα: Ξέρει να σκέφτεται.

[...]Οι Εβραίοι πρέπει να φορούν το κίτρινο άστρο, οι Εβραίοι πρέπει να παραδώσουν τα ποδήλατά τους, απαγορεύεται να παίρνουν το τραμ, να κυκλοφορούν με λεωφορείο, μπορούν να ψωνίζουν μόνο από τις τρεις έως τις πέντε, απαγορεύεται να πηγαίνουν στο θέατρο, στο νοσοκομείο, στο σχολείο...Πότε επιτέλους θα αρχίσουν να με αντιμετωπίζουν σαν άνθρωπο και όχι μόνο σαν Εβραίο; Τι κακό υπάρχει στο σχήμα του προσώπου μου, στο σχήμα της μύτης μου;[...]

Κι ο Χίτλερ σαν είδε πως βασίλεψε το άστρο του

Αυτός που έκαψε όλη την υδρόγειο

Σαν τυφλοπόντικας τρύπωσε στο κάστρο του

Κι έγινε στάχτη στις καγκελαρίας το υπόγειο.

Κι αν η Ειρήνη, αραιά και που, τον πόλεμο νικάει,

κάποιοι φροντίζουν Πόλεμο η Ειρήνη να γεννάει ...



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ

«ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

28^{ης} Οκτωβρίου 1940»



25/10/2018

8:30 π.μ.

Αίθουσα τελετών Π.Σ.Π.Θ.

Σχολικό έτος: 2018-19