

Παίρνουν μέρος με σειρά εμφάνισης:

Ουίλιαμ Σαίξπηρ-Αιγέας: Χρήστος Σκολαρίκης

Τζων, Ελισαβετιανός ηθοποιός: Φάνης Παπαγιαννάκης

Πούκι: Ειρήνη Λειβαδιώτη

Πάκι: Κρυσταλλία Αναστασίου

Πίκι: Λουκία Μουντουρλή

Πόκι: Ραφαηλία Ζάπρη

Δαιμόνιο-Λέων, ο μπογιατζής: Ιωάννης Ηλιάδης

Ιππολύτη: Ιωάννα Περτσεμλίδου

Θησέας-Βελόνης: Απόστολος Ζαζόπουλος

Ερμία: Μαρίλια Λυκοκώστα

Όμπερον : Αλέξανδρος Τρυφωνίδης

Τιτάνια: Αγγελική Αναγνωστοπούλου

Αραχνοφάδι-Βελόνης: Χριστίνα Παυλίδου

Κυδώνης, ο μαραγκός: Χριστόφορος Ξεσκούρης

Πάτος, ο υφαντής: Δημήτρης Γάτος

Φυσούνης, ο σιδεράς-Δημήτριος: Γιώργος Μέρκος

Ροκάνης, ο φαναρτζής-Σιναπόσπορος: Εμίλια Τριανταφυλλίδη

Λύσανδρος: Κωνσταντίνος Δέλιος

Ελένη: Ευμορφία Αναστασίου

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός τάξης-οργάνωση τελετής αποφοίτησης-αφίσα: Σιούλη
Στέλλα

Θεατρική διδασκαλία-διασκευή: Στέφα Εύα

Ήχος/φωτισμός: Ζωγράφου Νίκη, Κουτσάκας Φίλιππος

Από το έργο:

Μια φορά κι έναν καιρό στη μακρινή Αγγλία,

ζούσε μια βασίλισσα πολύ καλή κυρία.

Τ' όνομά της Ελισάβετ το γράφει η ιστορία

γιατί καλά κυβέρνησε τη μακρινή Αγγλία.

Με στρατό και στρατηγούς με ναυάρχους και με πλοία,

η Ελισάβετ γνώρισε δόξες και μεγαλεία.

Τα χρόνια εκείνα έζησε κι ο Σαίξπηρ στην Αγγλία,

που έγραψε το έργο αυτό κι άλλα τριαντατρία.

Την Ελισάβετ την τρανή μπορεί και να ξεχάσεις,

τον Σαίξπηρ όμως μάθε τον καλά και δεν θα χάσεις!

[...] Στην καρδιά του δάσους, εκεί που ξετυλίγονται όλα τα παραμύθια, μέσα στου ονείρου τα ολόλευκα σεντόνια, ζούσαν μια φορά κι έναν καιρό νεράιδες, καλικάντζαροι και όλων των ειδών τα ξωτικά που είχαν πολύ θάρρος και ήταν πειραχτήρια! Ζούσανε δίχως να κρύβονται, χόρευαν κάτω από τις πυκνές φυλλωσιές των δέντρων, αγκαλιάζονταν για να κοιμηθούν, ζουζούνιζαν ανάμεσα στα λουλούδια και χωνόταν κάτω από τα καπελάκια των βελανιδιών όταν ερχόταν μπόρα. Σ' αυτά λοιπόν τα μέρη ζούσε η βασίλισσα και ο βασιλιάς των ξωτικών. Η πεντάμορφη Τιτάνια και ο παμπόνηρος Όμπερον... Έχουν και οι δυο τους πολλά απ' τα κουσούρια των ανθρώπων. Σαν είναι τσακωμένοι το δάσος γίνεται άνω-κάτω να όπως τώρα.... Ακόμα και οι άνθρωποι που θα βρεθούν στο δρόμο τους θα πάθουν τόσα πολλά, όνειρα αλλόκοτα που δεν θα ξέρουν αν τα έζησαν στ' αλήθεια ή τα είδανε στον ύπνο τους. Πω, πω τι έχουν να δουν τα μάτια μας απόψε....[..]

Πράγματι, μια ομάδα θνητών και ξωτικών μια μαγική νύχτα καλοκαιριού, την βραδιά της 21^{ης} Ιουνίου, του θερινού ηλιοστασίου -όπου η νύχτα είναι η πιο μικρή της χρονιάς- θα ζήσει πολλές κωμικές περιπέτειες με αίσιο όμως τέλος. Με οδηγό τη φαντασία, το παιχνίδι, τις μεταμφιέσεις, να πρωτοστατούν σ' ένα γαϊτανάκι, ένα φρενήρες θεατρικό παιχνίδι -που σχολιάζει ακόμα και την θεατρική τέχνη εκ των έσω- τα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος μελετούν σε βάθος την ανθρώπινη ύπαρξη. Πρόκειται για ένα έργο που προβάλλει τη χαρά της ζωής, τα νιάτα, το εφήμερο της ανθρώπινης φύσης και της θεατρικής τέχνης.

[...] Τούτοι που έπαιζαν όλοι ήσαν πνεύματα που γίναν αέρας διάφανος και χάθηκαν μακριά, γιατί είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα. Καλό σας βράδυ, καλά όνειρα!

Ακούγεται το τραγούδι:

«Χαΐχο», από το έργο «Δωδέκατη Νύχτα» του *W.Shakespeare*, μ.τ.φ.
Ερρίκος Μπελλιές, μουσική ανώνυμος Βικτωριανός συνθέτης



ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ!



**ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**



«ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΝΥΧΤΑΣ»

του W. Shakespeare

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΣΤ' ΤΑΞΗ

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

19:30, Αίθουσα Τελετών Π.Σ.Π.Θ.