

Τον καιρό της μεγάλης στέγνιας,
-σαράντα χρόνια αναβροσιά-
ρημάχτηκε όλο το νησί.
Πέθαινε ο κόσμος και γεννιόνταν φίδια.
Μιλλιούνια φίδια τούτο τ' ακρωτήρι,
χουτρά σαν το ποδάρι ανθρώπου
και φαρμακερά.
Το μοναστήρι τ' Άι Νικόλα το είχαν τότε
Αγιοβασιλείτες καλόγεροι
κι ούτε μπορούσαν να δουλέψουν τα χωράφια
κι ούτε να βγάλουν τα κοπάδια στη βοσκή.
Τους έσωσαν όμως οι γάτες που αναθρέφαν.
Την κάθε αυγή χτυπούσε μια καμπάνα
και ξεκινούσαν τσούρμο για τη μάχη.
Ολημερίς χτυπιούνται, ως την ώρα
που σήμαιναν το βραδινό ταγίνι.
Απόδειπνα πάλι η καμπάνα
και βγαίνουν για τον πόλεμο της νύχτας.
Ήτανε θαύμα να τις βλέπεις, λένε,
άλλη κουτσή, κι άλλη στραβή, την άλλη
χωρίς μύτη, χωρίς αυτί, προβιά κουρέλι.
Έτσι, με τέσσερις καμπάνες την ημέρα
πέρασαν μήνες, χρόνια, καιροί κι άλλοι καιροί.
Άγρια πεισματικές και πάντα λαβωμένες
ξολόθρεψαν τα φίδια. Μα στο τέλος
χάθηκαν - δεν άντεξαν τόσο φαρμάκι.
Σας τα λέω όλα αυτά
γιατί εδώ στη χώρα μας
όπως κι αλλού,
οι άνθρωποι ξεχνάνε
και η τρέλα
δεν θέλει πολύ
να φουντώσει πάλι
φτου, ξανά κι απ' την αρχή!



Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημοτικό



Βάσω Κατρακη, Μνήμη Π. Κατάθεση στεφάνου, 1986

Εορτασμός επετείου εξέγερσης Πολυτεχνείου 1973
Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, 8:30 π.μ.
Αίθουσα Τελετών Π.Σ.Π.Θ.

Οι μαθητές/τριες της Ε' τάξης...

Ακρίβου Ελισάβετ	Μαντζουρανίδης Αχιλλέας
Βασιλογλου Ματθαίος	Μουζενίδης Άρης
Γούπιου Στεφάνια	Οικονόμου Ζωή
Δημακάκου Ζωή	Παγώνης Χάρης
Διούδη Ευαγγελία	Σαλέμ Νίκος
Καρατσιώλης Χαράλαμπος	Σπύρου Κωνσταντίνα
Κίρκος Γιώργος	Τριανταφυλλίδης Σταύρος
Κολτσάκης Ορέστης	Χατζηγεωργίου Μαρία
Κωστόπουλος- Σουλβέστρου Σάββας	
Κωστοπούλου- Σουλβέστρου Όλγα	
Μητροπούλου Μάγια	

...σας παρουσιάζουν τη γιορτή για την επέτειο της
εξέγερσης του Πολυτεχνείου:

"Η γιορτή της δημοκρατίας"

...Κι απ' όσα διάβασα, ένα κράτησα καλά!
Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος...!

Θα ακουστούν τα τραγούδια:

Το σφαγείο (στίχοι: Ο. Ελύτης, μουσική: Μ. Θεοδωράκης)
Το τραγούδι της ελπίδας (στίχοι: Ν. Νικολάου, μουσική: Ν. Μαυρουδής)
Η Μαργαρίτα (στίχοι- μουσική: Μ. Θεοδωράκης)
Η συννεφούλα (στίχοι- μουσική: Δ. Σαββόπουλος)
Της αγάπης αίματα (στίχοι: Ο. Ελύτης, μουσική: Μ. Θεοδωράκης)
Της Δικαιοσύνης Ήλιε νοητέ (στίχοι: Ο. Ελύτης, μουσική: Μ. Θεοδωράκης)

Στη χορωδία συμμετέχουν

Από την Γ' τάξη:

Έμη Ακρίβου	Νικόλας Λυκοκώστας
Λυδία Αλαβίδου	Νικόλ Μπουλάκη
Παναγιώτης Γεωργιάδης	Γιάννης Σισμανίδης
Γιώργος Ιωαννίδης	

Από την Στ' τάξη:

Διαμαντοπούλου Δανάη	Νικηφορίδου Δήμητρα,
Τοπάλη Αθανασία	Τρυφερίδου Φωτεινή

Συντελεστές

Θεατρική διδασκαλία & προσαρμογή κειμένου: Ευανθία Στέφα
Μουσική διδασκαλία: Παρασκευή Γαβρίλη, Εύη Ζυγούρη
Υπεύθυνος τάξης: Στράτος Γκόγκολας
Τεχνική υποστήριξη (φώτα, ήχος): Νίκη Ζωγράφου, Φίλιππος Κουτσάκας